

Om Initiatives of Change

IofC er et bredt globalt netværk af mennesker, der er forpligtede på at opbygge tillid på tværs af kløfter og forskelligheder i verden. *Initiatives of Change* lægger vægt på, at man må begynde med sig selv, hvis man vil være med til at ændre verden til det bedre, og at der findes en højere magt, som man kan hente inspiration fra.

Initiatives of Change opfordrer til at starte med sig selv, når verden skal forandres

- Gud kan tale til enhver, der lytter oprigtigt
 - Enhver kan blive anderledes
 - Gud kan lede enhver, der lader Ham
 - Gud har en plan for verden - og du har en andel i den
- Initiatives of Change udspringer af en kristen grunderfaring, men samarbejder med andre trosretninger og kulturer.

Initiatives of Change er upolitisk, men har inspireret mennesker på tværs af politiske skel.

Initiatives of Change er et netværk af mennesker over hele verden, som har erfaret at forandring i dem selv er forudsætningen for at skabe en bedre verden.

Udgangspunktet er forvandling i den enkeltes liv.

Initiatives of Change har eksisteret i Danmark siden 1930'erne under navnet Oxfordgruppebevægelsen (The Oxford Group) og senere Moralsk Oprustning (Moral Re-Armament) og er registreret som en almennyttig fond i mange lande, deriblandt Danmark. Den er ikke tilknyttet et bestemt trossamfund eller nogen religiøs eller politisk institution.

Mere information på engelsk: www.iofc.org/about

Om IofC

Idéerne bag Initiatives of Change

Initiatives of Change kan bedst beskrives som et sæt værktøj, som den enkelte kan bruge. Værktøjet består af to dele:

1. I stilhed at give sig tid til at lytte til sin indre stemme og ukritisk skrive alle de tanker ned, der kommer (ellers glemmer man dem hurtigt).
2. At måle det nedskrevne og ens liv generelt mod nogle absolutte værdier:
 - kærlighed
 - ærlighed
 - uselvskhed
 - Renhed

De tanker, som godt kan leve op til disse værdier, kan man gå videre med - det kan være alt fra at tilbyde at købe ind for naboen til at tage initiativ til et større socialt arbejde eller at være helt ærlig om sig selv over for sin mand/kone. Det er med andre ord en måde at give Gud mere råderum i ens liv.

"Værktøjerne" er altså til individuel brug, men det kan alligevel være godt at tale med nogen om tanker, som man selv er i tvivl om. Udgangspunktet er, at forandring i verden omkring mig begynder med forandring i mit eget liv. Jeg må selv tage et initiativ.